

Het Smokkel-eiland

1.50
nr. 14



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIETER

DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER

Het Smokkel-eiland

DOOR
J. H. KOELEMAN



DIT
BOEK BEHOORT AAN

Naam.....

Adres.....
.....
.....





De visjes willen niet bijten vandaag. Kom, ik zal maar eens naar huis gaan, en een lekkere boterham eten!



Hmmm...! Ik ruik een gebakken eitje... dat zal lekker zijn!



Aha, de post is geneest... een brief voor mij...



Van wie kan dat zijn?



Van Flores Fiedel!! Wat zou hij voor nieuws hebben....



Beste Pinkie,
Het nieuwe huisje dat ik gebouwd heb is nu klaar. Tot ere daarvan geef ik vanavond een feestje voor al mijn vrienden. Kom je ook?
Flores Fiedel



Wat leuk dat Flores een feestje geeft. Op mij kan hij rekenen!



Zo, dat heeft lekker gesmaakt. En nu naar het nieuwe huis van Flores.



Met de motorfiets gaat 't veel vlugger.



Eens kijken of ik die auto kan inhalen...



Gevasseerd!... M'n motorje loopt prachtig... Wat kijkt die automobilist boos!



Zou hij kwaad zijn omdat ik hem heb kunnen inhalen?

Die kwajongen ken ik!...



Dat gezicht van die jongen komt me bekend voor... effe nadenken... Ja!... Dat is die kleine garnaal, die kans zag de auto-race te winnen.



Wie is dat dan?

Het is Pinkie Pienter!! Het komt bijzonder slecht uit dat hij ons gevasseerd is... Ik hoop dat hij mij niet heeft herkend. Voor alle zekerheid zal ik maatregelen treffen... Bij de volgende telefoancel stoppen we...



Vreemd... die man achter 't stuur ken ik ergens van... Maar waarvan?



Ach nu ja! Ik zal hem wel eens ergens ontmoet hebben!



In de verte zie ik de stad al.



Wat is er met dat oude vrouwtje aan de hand, dat daar zo droevig staat te kijken?



Kan ik U misschien helpen, mevrouw?

O jongheer, wat lief van U. Mijn mandje met aardappels is gevallen. Ik ben zo stijf...



.. mijn oude rug doet zo'n pijn bij 't bukken!

Ik zal ze wel even voor U oprapen!



Dank U wel, jongheer, dank U wel... ik zal het nooit vergeten...!





Hier...
aanpakken
vriendje!!



Die zegt voorlopig
niets meer....



Eerst die
vrouwen-
kieren uit,
en dan
maken
dat ik
wegkom.



Waarom ik van de
baas deze kleine
jongen uit moest
schakelen begrijp
ik niet.



ENKELE UREN LATER

Wat doet m'n hoofd
pijn! Deze oude da-
me was niet erg
dankbaar. Waar-
om deed ze dat?



En ze heeft haar aard-
appelen nietszins mee-
genomen...

Gelukkig, m'n motor-
fiets staat er nog.



Flores zal wel denken: waar
blijft Pinkie.... De duisternis
begint al te vallen.



De brandweer heeft
haast, zeker ergens
een flink
brandje



Het huis van
Flores moet nu
vlak bij zijn.



Alle mensen, wat een drukte
bij het huis van Flores...
Maar wat is dat !?!? De
brandweer stopt er ook!



Het huis van
Flores staat
in brand!



Achteruit, mensen,
achteruit! Zover
mogelijk van 't
muur vandaan
blijven

Dat is erg voor Flores! Zo'n mooi nieuw huisje en dan nu al brand! Hoe kan dat?

terug, jongeman!



Mijn naam is Pinkie Pienter. Ik moet mijn vriend Flores helpen!



Flores! Wat doe je daar met dat emmertje!?!



Wat een ongeluk, Pinkie!



Hier!

Maar Flores, het helpt toch niets met zo'n klein emmertje!



O, als ik die gemene vent te pakken krijg!

Ga mee, Flores!



Straks stort het huis in en word je onder de vlammen bedolven.

Je hebt gelijk, het is al te laat! Mijn mooie nieuwe huisje!



O, die gemene vent !!

Wie beddel je? Over wie heb je het?



Deze waterstraal verspert ons de weg....



De Wies, je straalt iets meer naar rechts verplaat-sen.

In orde Commandant.



HELP!! ik verdrink!





Commandant, zegt U tegen die man dat hij z'n straal weg-haalt!!!



De Vries!.. Weg met die straal, naar links!!!!



Hm! Ik zal die domme brandweer-man van 't zelfde laken 'n pak geven!



Pinkie! Wat ben je nat!



Je hoort er nog van, de Vries!



Nee... n. nee... Ja, commandant!

Wat heb ik nu verkeerd gedaan, de commandant is kwaad op mij!!



Wiel, ik geloof dat de man het niet met boos opzet heeft gedaan.



Dan heb ik die emmer niet meer nodig.....



Ga je mee, Flores? We kunnen hier toch niets meer doen. De brandweer zal wel blussen wat er nog te blussen valt.



Wat zonde van mijn mooie nieuwe huisje, Pinkie!

Ja, Flores! We zullen eerst naar mijn huis gaan en droge kleren aantrekken; en vertel dan maar eens wat er is gebeurd!





Je hebt een bult op je hoofd, Pinkie, hoe komt dat?



Dat vertel ik je straks wel.



Treed binnen, Flores!

Dank je wel.



En nu eerst wat droge kleren aange trokken.



Zo, Flores, en vertel nu eens wie die valse vent is waar je het over had, en wat hij mer de brand in je huis te maken heeft.



Ja, Pinkie, moet je luisteren...

Ongeveer twee maanden geleden kwam ik met de trein terug uit een naburige stad, waar ik met mijn vioolspel een feestje had opgeluisterd. De trein was erg vol en ik moest al die tijd staan... Ik stond door 't raam naar buiten te kijken, toen m'n aandacht getrokken werd naar een tweetal mannen, die vlak naast mij een druk gesprek voerden....



Zonder dat ik er iets aan kon doen hoorde ik woord voor woord wat ze elkaar vertelden.



Ze hadden 't over een grote partij smokkelwaren.



En ze noemden de naam van het schip dat in de haven klaar lag om deze smokkelwaren te gaan vervoeren. Die naam was "Casablanca".



Een van de mannen haalde een boekje te voorschijn en liet dat de ander zien. 't Was blijkbaar een lijst van artikelen die met 't schip vervoerd zouden worden.



Ik was zo nieuwsgierig geworden dat ik mij ongemerkt naar hen had overgebogen om te zien wat er op die lijst stond, en toen....



Wil je wel eens maken dat je wegkomt, nieuwsgierige straatmuzikant!!

Eh...eh...ja meneer!



O, ik begrijp het al... je hebt ons af staan luisteren hé... Je hebt alles gehoord wat wij zeiden!!

J...ja, meneer.



Za, zo, ... aha! Wel, dat is heel erg lelijk voor je, meneer de violist! Dat kon wel eens slecht voor je aflopen!



Luister eens goed vriendje... als je ooit één woord vertelt van wat je zojuist gehoord hebt... dan ben je je leven niet meer zeker. Begrijp je wat ik bedoel?



U bedoelt dat U mij... eh...



Ja! Dat bedoel ik, Flores Fiedel!!



Zie je, Pinkie, zo was ik zonder het te willen in aanraking gekomen met een smokkelaarsbende! En 't gekke was, die man wist mijn naam!

En wat deed je verder, Flores?



Wel, de volgende dag ging ik naar de haven, om te kijken of dat schip, de 'Casablanca' er inderdaad lag!

En lag 't er?



Ja, en ik liep daar nog maar even rond en toen lag ik ook!

Hoe bedoel je?



Ik vond het schip ergens aan een pier liggen...



Machtig interessant hoor, zo'n echt smokkelschip!!



En ik liep juist te bedenken wat ik nu eigenlijk doen moest, toen ik....



Plotseling een harde klap op mijn hoofd kreeg!



Ik geraakte buiten kennis en heb daar verscheidene uren tijds gelegen.



Toen ik weer bij kwam vond ik dit briefje in mijn zak



?



Lees maar eens. — De
man die mij die klap op
mijn hoofd gaf, moet
het in mijn zak gedaan
hebben.



MENEER FLORES FIEDEL,
NU U ONZE WAARSCHUWING IN DE
WIND BLIJKT TE HEBBEN GESLAGEN
MOET U ER OP REKENEN DAT U ON-
AANGENAME DINGEN ZULT BELEVEN!

Steeet thurs
niet in andermans
Zaken!
B.B. LAAT NIET MET ZICH SPOTTEN

Die B.B. heeft zijn
huisje in brand gestoken.

Tuist, Pinkie, maar WIE
IS DIE B.B.? Ik ken
niemand die B.B. heet!



Maar hij kent jou wel, Flores, want hij wist je naam, zei je.

Ja, dat is juist
zo gek.



Hoe zag die man in de trein eruit? Zou je hem herkennen als je hem weer zag?



Die ene was 'n
grote dikke man
met een donkere
bril op....



WAT zeg je, Flores? Een donkere bril ?? Dat is misschien dezelfde man die ik op de snelweg passeerde toen ik naar jou onderweg was!



Flores, ik begrijp het !!!
Je hebt die buit op mijn
hoofd gezien ? Nu, toen
ik een oud vrouwtje langs
de weg wilde helpen sloeg
ze mij op mijn hoofd en ik
viel bewusteloos neer. En
weet je waarom ze dat
deed ?

Ik... eh...
nee, ik
niet,
Pinkie...



Die man in de auto was de
zelfde man die jij in die
trein ontmoette. Op de
een of andere manier
weet hij dat wij vrienden
zijn, en toen hij mij zag
passeren dacht hij:
Die jongen moet ik uit-
schakelen....



... want anders gaat die Flores fiedel waarschuwen. Want, Flores - luister goed: ... die man in de auto was naar jou onderweg om die brand in je huis te stichten!

Gutjes, wat een groot toeval!

Hij stapte uit z'n auto en belde iemand op, die de opdracht kreeg voor te zorgen dat ik mijn plaats van bestemming niet op tijd zou bereiken.

Deze geheimzinnige man met de donkere bril is dus iemand die ons beide kent. Wie kan dat zijn?

Tjonge, Pinkie, je naam is niet voor niets Pinkie Pinter!

Flores, het ziet er naar uit dat wij in een geheimzinnige zaak gewikkeld raken.

Zullen we de politie waarschuwen?

Hum.. ja... misschien wel. Maar zullen we niet eerst eens kijken of we het zelf kunnen opknappen, Flores?

We zouden in elk geval morgen eens in de haven kunnen gaan kijken of dat smokkelschip er nog ligt.

Mij goed, als je maar zorgt dat ik niet nog een klapop m'n hoofd krijg...

O.K. Flores... en dan stel ik voor dat we nu gaan slapen, dan kunnen we morgen vroeg op pad gaan!

De logeerkamer is in gereedheid gebracht.

Wel te rusten, Pinkie!

Als ik mij niet vergis, zouden er wel eens avontuurlijke dagen aan kunnen breken.

Slaap lekker, Flores.

DE VOLGENDE MORGEN

'n Pracht weer!je vandaag! Flores schijnt nog te slapen.

KLOP KLOP!!

Ik hoor niets.. Flores heeft een diepe slaap...

Dan maar naar binnen.

Hij is er niet... Het bed is leeg... MAAR, WAT IS DAT ???!



Er heeft een gerecht plaats gehad! Ontzettend..



...ze hebben Flores van nacht ontvoerd, de schurken!



Het ergste is, ik heb er totaal niets van gehoord. Anders was ik hem te hulp gesneld.



Er is maar één die het gedaan kan hebben... en dat is die geheimzinnige meneer B.B.!!



Waar zullen ze hem heen gebracht hebben?.. Misschien aan boord van dat smokkelschip?



Ja, dat is het. Ze hebben hem aan boord gebracht. Ik ga direct naar de haven.



Er is geen minuut te verliezen!!



Als ik maar niet te laat kom...!



Elke minuut is kostbaar!!



Wegpiraat!



Mevrouw, loopt u vlieg door, alstublieft.



HOLA!







Met dit kleine bootje is 't een geluk dat de zee zo mooi kalm is, Tommy!



ENIGE UREN LATER....

Je schip zal nu wel dicht in de buurt moeten zijn, Pinkie.

Ik zie nog niets, en 't ergste is dat de duisternis nu al invalt....



Als we niet vóór donker het schip gevonden hebben, vrees ik... Maar wacht eens!... Aan de horizon zie ik een rookpluim.



Een schip! De "Casa Blanca"? En zou Flores aan boord zijn?



We komen nader en nader....



Steeds nader...



Nu moeten we ongemerkt langs zij zien te komen, Tommy!



Hoe wil je nu aan
boord komen?

Ik heb toevallig een
touw zien hangen,
daarlangs klauter
ik wel aan boord.



Kijk, daar hangt het. Nu,
Tommy, ik ga aan boord.
Hartelijk bedankt dat je
mij weggebracht hebt.

Veel geluk, Pinkie, en
tot ziens!



Het komt er nu
op aan dat nie-
mand mij ziet.

HOPLA!





INTUSSEN

Tuist, Krakepit,
de lijsten van de goederen
kloppen precies.



Je hebt alle opdrach-
ten verder goed ont-
houden?

Ja, baas.



Alles loopt dus naar
wens... Overmorgen
wordt de lading aan
boord van de vliegboten
gebracht, en daarna
gaat ze naar de op-
slagplaatsen.



Dat wordt weer een
goed zaakje, Krakepit..
als 't achter de rug is
zal ik er eens over den-
ken of je een dubbeltje
per week meer krijgt



Een dubbeltje is
niet veel, baas...

Niet veel, zeg je? Je
moest blij zijn dat je
bij mij mag werken!
Bij mij, de
geweldige....



En toch
ben je 'n
domkop,
Krakepit.
!!!



Waarom?

Luister eens...
Heb je die
Flores Fiedel
goed opgebor-
gen beneden?



Hij zit zo veilig als in de
staatsgevangen's.

Zozo, weet je dat zeker?



Heel zeker,
baas!

Wat gaat
ie doen?



Zo! En wat betekent
dat dan !!!



Als
je me
nou!



BUL
BUMPER
!!

Zo, vriendje,
dus jij steekt
je neus weer
eens in zaken
die je niets
aan gaan!!!!



Maar dat zullen we jou en je
vriend de vedelaar wel eens
even voor goed afleren!
Krakepit! Bind ze vast en
smijt ze in 't ruim. Morgen,
in volle zee gaan ze overboord.



Dat mag U
niet doen!

Lelijke dikzak! Je hebt mijn huisje in brand gestoken! Ik zal 't je betaald zetten!!...

Ha ha ha! Natuurlijk, Bul Bumper laat niet met zich spotten!



Slaap nog maar eens lekker voor de laatste keer, heren! Morgen zijn jullie een lekker hapje voor de vissen....



Zo, en nu geen kunstje meer, of anders.....



We zijn er lelijk ingelopen, Flores!

Ja, Pinkie, het ziet er slecht voor ons uit. Wat gaan we doen?



Ontsnappen! Ik weet alleen nog niet precies hoe.

Verzin dan iets, zeg! O, als ik denk aan de haaien die ons morgen zullen verslinden.



Ja, dat is niet leuk. Maar wacht eens..., misschien dat we.....



Zie je die lamp boven de deur, Flores? Dat kan misschien onze redding berekenen....



Die lamp?? Hoe bedoel je?



Als Krakepit ons komt halen om ons over boord te zetten, zullen we hem een aardige verrassing bereiden, Flores! laten we nu gaan slapen!!



DE VOLGENDE DAG -



De heren schijnen nog te slapen...



Houd je gereed, Pinkie, daar komt iemand aan.





Hum, ik hoor hier vlakbij
een geluid

Wat is dat? Wie zijn jullie?

Dag meneer de
matroos... Wie wij
zijn? Wij zijn passa-
giers; weet u dat
dan niet?

Passagiers? Wij hebben
geen passagiers aan
boord... alleen maar
vracht....

Wij zijn speciale
gasten van Kapitein
Bul Bumper....

Kom mee, Flores... We behoe-
ven deze nieuwsgierige ma-
troos geen uitleg te geven.

Luistert
u eens!

En als hij lastig wordt
zullen we ons bij Kapi-
tein Bul Bumper be-
klagen.

Jij hebt
het, zeg..

Ik vertrouw
het toch niet..

Ik ga de Kapitein
waarschuwen....

En nu vlug op zoek naar
een reddingsboot, Flores.
Ik geloof dat die dikke
matroos ons gaat verraden.



INTUSSEN —

Weg... ze zijn weg!
Wat zal Bumper
wel zeggen! Ik
moet ze zien te
vinden!

Waar ben ik?
Wat is er gebeurd?



Lelijke @!lk! Kun je niet uitkijken!

Stuurman.. twee verdachte personen aan boord..



...een kleine en een lange.

Aha! Waar heb je ze gezien?

Deze kant uit!



Als ik ze in handen heb, maak ik mosterd van ze!

Ik vertrouwde ze ook al niet, stuurman!



Daar gaan ze! Ze stelen een reddingsboot!!

Pinkie!
Pas op!
Kraakspit!!
Laat zakken die boot!



Als dat maar goed gaat!

Hola, dat gaat hardhandig!

De roeispanten, Flores!



Nu roeien alsof de dood ons op de hielen zit!...

Zie hoe de lucht betreft, Pinkie!..



Ze zullen niet ver komen... Haal mijn geweer uit m'n hut, matroos!



Als twee domme hazen zal ik ze uit hun boot knallen!!
Aha!



Hum, het begint te stormen.

Als het schip door de storm gaat slingeren, kunnen ze met hun geweren niet richten.



Uw geweer, stuurman!

Vlieg'n beetje!







Ontsnapt!! Wat een ramp! Gelukkig dat de storm steeds erger wordt...

Straks slaat hun boot om en zullen ze verdrinken!



INTUSSEN —

Jawel, Pinkie... maar ik ben zo bang dat we omslaan en in 't water vallen!!!

Ze kunnen niet schieten met hun geweren, Flores



Wees maar niet bang, dan haal ik je er wel weer uit!

Ik ben zo bang, het water is zo nat!



Houd je vast... daar komt een hoge golf!



We worden nat!!!



Pinkie!
HELP!



Waar is Pinkie? Hij is weg! Over boord gespeeld!



Daar is hij! Houd je hoofd boven water, Pinkie... ik kom er aan!



Snel, Flores... ik houd het niet langer uit!



Pak de reisspaan beet, Pinkie... ik trek je binnen boord!



Dank je wel, Flores, dat was op 't nippertje. Maar nu weer vlug roeien, anders slaat de boest om.



De storm houdt maar niet op. Zullen we hier ooit levend vanaf komen, Pinkie?



Ja hoor, als we maar volhouden; de storm zal straks wel gaan bedaren.



Die golven zijn zo hoog.



ENKELE UREN LATER

Hoera, Flores, de lucht breekt en de storm wordt minder.

Gelukkig, Pinkie, we leven nog!



De "Casablanca" is helemaal verdwenen. Ik zou wel eens willen weten waar we ons eigenlijk bevinden...

Weet je niet welke kant we uit moeten roeien?



Nergens land te zien... Neen, ik zou ook niet weten, welke kant we op moeten.

Wat moeten we nu doen, Pinkie?



Gewoon maar verder roeien. Misschien dat we een schip tegen komen of ergens land vinden.

En als we niets vinden, wat dan?



Ja, dan ziet het er niet zo mooi voor ons uit!!

Ik heb honger, een lekker krentenbroodje zou wel smaken!



Vooraan in de boeg is een kastje, misschien is er voedsel in...



Hum, alleen een blikje scheepsbesluit en een plankje met een vissnoer.



Daar kunnen we niet lang van leven... hoogstens twee dagen....



...en niets om te drinken!





Dit laatste stukje beschuit
chiont als lokaas.

Ja, toe Pinkie, vang een heer-
lijk gebakken scholletje. Een
vet palinkje is ook goed!



Hmm... het water loopt me
in de mond als ik aan een
mooie gebakken zeepaling
denk!

Daar zeg je wat!



We kunnen de vis niet bak-
ken, we hebben geen vuur !!

O, Pinkie... ja, dat is waar, we
hebben geen vuur !! Wat erg!



Wel, ik ga ze toch maar
vangen. Als we erg veel
honger krijgen eten we
ze maar rauw op.

Wat griezelig...,
rauwe vis eten.



Heb je nog
niet beet?



Laat mij het maar eens
proberen, ik zal er wel
even een paar vangen.

Ga je gang.



Hum, de rissen hebben
niet veel trek om
te bijten...



Toe dan, visjes... bijt 'ns
even in mijn lekkere
beschuit!... Ze wil-
len niet! Ik krijg
slaap van dat vissen.

Ik ga een dutje doen.
Kijk, Pinkie, de hengel
bind ik aan mijn been,
als ik beet krijg, voel
ik het van
zelf.



Ha heerlijk... Als ik slaap voel ik mijn
honger niet meer.

Daar heb je gelijk in, Flores. Ik volg
je voorbeeld. We zijn hier vast in de
buurt van tropische streken, want de
zon is zo warm dat je ervan
in slaap valt...





Trekken, Flores... daar komt het beest aan!



Pinkie! Kijk eens!!

Lieve help... het is NEPTUNUS!
De koning der Zee!



Ik dacht dat die niet bestond!

...Uche... Brrr! Brrr!!... Kwajongens! Brrr! Doe die haak uit mijn baard! Brrr... Ik, Neptunus, heerser over alle leven in de zee, word door twee kwajongens aan de haak geslagen! Schande!! Brrr...



Duizendmaal verontschuldiging meneer Neptunus! Wij wilden een visje vangen om onze honger te stillen!

Ik kan mijn ogen niet geloven.



Dat is mij nog nooit overkomen. Brrr! Ik zal jullie straffen! Brrr! Honger?... waarom eten jullie dan niet?



Met dit bootje, meneer Neptunus moesten twee dagen geleden van een smokkelschip vluchten, de kapitein wilde ons overboord gooien omdat wij wisten wat voor boze plannen hij in zijn schild voerde



Uche. Brrr verder?

We zijn in een zware storm geraakt - In de boot was één blikje beschuit - dat is nu op - en om een visje te vangen gooide ik het snoer uit... Het spijt Flores Fiedel en mij heel erg dat wij U...



Wat zeg je Flores Fiedel?

Hahahahaha! Flores Fiedel! Wat een gekke naam! hahahahaha! Wat 'n gekke naam!!! hahaha! Ik lach me dood! hahaha!!



Is mijn naam om te lachen?

St' Flores! Koning Neptunus komt weer in een goede bui...



Hoe komt iemand aan zo'n gekke naam? hahaha!

Koning Neptunus, heeft U niet wat te eten voor ons?



Hahaha! Een goede mop! Haha! Flores Fiedel! Brrr! Uche!... Wat zeg je... te eten? Hum, misschien zijn jullie niet zo kwaad als je wel zou denken. Brrr! Wel, misschien heb ik nog wel iets lekkers in huis...



...Kom maar mee naar mijn huis op de bodem der zee!

Meneer Neptunus, dat kan niet, wij zullen verdrinken.

Ja, verdrinken



Zo! Nu wacht maar eens, hier hebben jullie een onderwater-pil, daar kun je twee uur mee onder water blijven, net als een vis...



Ik vind het zo griezelig,
Pinkie! Veranderen we
nu in vissen?



Misschien wel,
maar dat is
wel leuk!

Ik heb de pijl naar
binnen. Ik voel niets...
en er gebeurt ook
niets.



Uche... Brrr...
Als de heren
klaar zijn,
vertrekken we.

Hier ben ik al,
Neptunus! Kom,
Flores!



Niet zo haastig,
ik heb geen
zwempak aan
ook!!

Oef, ze zijn al onder
water verdwenen



Wat leuk!...
Ik kan ge-
woon ademen
als in de lucht
Maar maar
blijft Flores,
durfte hij niet?



110



Wacht, we zullen
Flores snel over en
waterreus heen
helpen...

Een kranige
jongen, die
Pinkie
Achter!



Wat is
dat?



Helx moeder!!
Een haai sleept
mij naar de
diepte! Ik ben
verloren!!



Flauw van je, Pinkie,
om mij zo te laten
schrikken!

Zie je wel dat je niet
verdrinkt?



Volg mij, heren, en ik
zal u brengen naar
mijn huis, duizend me-
ter onder de zeespiegel.

En krijgen we
daar wat te eten ook?



Uche, Brrr...
Zoveel je maar
wilt!

Ha!
Fijn!

112



We gaan steeds dieper,
Pinkie, ik vertrouw her
niets... en al die grieze-
lige vissen!...



Ik word zo moe ook!
Ik ga even rusten...



Houd maar
vol! Denk aan
die lekkere
krentebollen
die we straks
gaan eten!

Ga maar
verder, ik
kom straks
wel!



Even mijn
schoenen
uit, dan
zwem ik
straks beter...



Hla! heerlijk
fris voor m'n
voeten...



...een klein
duttje kan ook
geen kwaad!





Hum, waar blijft Flores?
Er zal hem toch niets
zijn overkomen?!



Koning Neptunus, stop even,
Laten we op Flores
wachten!



Daar komt hij al aan!

Hallo, lui! Moeten
jullie eens kijken!



Deze aardige
zeeschildpad
zal er voor zor-
gen dat ik nooit
moe word!



Die Flores!
Helemaal niet
gek bedacht,
zeg!



Nog enkele ogenblikken en wij
naderen mijn huis!.. Brrr!..

Wij zijn erg benieuwd
hoe het er uit ziet, Koning
Neptunus!



En dan eindelijk
een lekker krent-
broodje eten!



Wat zijn dat voor
vreemde snaken
die Koning Neptunus
bij zich heeft?
Daar moet ik het
mijne van weten.



Dat kleine jochie
ziet er wel smake-
lijk uit...



Hela! Wat
wil je van
me, beest?!!



Ga WEG! Hier!
Aanpakken!

PANG



Pinkie's laatste uur-
tie heeft geslagen...
Wat kan ik doen?!
Neptunus!
HELP!!







Door dit luik ga je maar binnen. Aan het kanon heb je niets want er zijn geen kogels aan boord.



Ik ga iets te eten zoeken

Het is 'n schande dat niemand iets te eten voor me heeft, ik ga het zelf wel eens opknappen!



Aha! Daar liggen oesters



Die zijn heerlijk van smaak! Ik zal er direct...



een paar openen en er wat honger mee stillen.



133

Ziezo, baasje, ik zal je uit je schelp halen...



Hela! Laat je los! AU!



INTUSSEN Wel, Heer Koning, dan zullen Flores en ik nu gaan vertrekken... wij... zijn... U... heel...



...raakt uitgewerkt gauw in de boot!

W. wa... waar is Flores?



Ja, waar is Flores?

Ga jij maar in de boot. Ik zal hem halen!



Waar kan die overgehaalde diepzees-krokaal zijn? Ja, daar gaat hij!



Ik... ik krijg... krijg het zo benaamd!...



Jouw pil is ook op... kom maar gauw mee!



Hela! De kleine is ook al flauw gevallen... Uche Brrr...



Dat is één... Nu die kleine jongen naar binnen...!



Dat is twee! Nu het luik dicht, dan komen ze bij. Brrr...



Goede reis!



ENIGE TIJD LATER Varen we wel de goede kant op, Pinkie, om de "Casablanca" te vinden?



Hum, mijn gevoel zegt dat we de goede kant op varen, — maar ik weet het natuurlijk niet zeker! Kijk aan jouw kant maar goed uit of je een schip ziet!



Aleen maar een heleboel vissen!



We hebben al een hele afstand afgelegd; zo langzamerhand zullen we in de buurt van het schip moeten zijn.

En daar wil ik eindelijk lekker eten!



Ja, ik óók, mijn maag knort van ongenoegen! Pinkie!! Kijk daar in de verte... een groot zwart ding.



Hoera! Einde-lijk een schip, we gaan er op af!!



Sneller, Pinkie, dan gaan we die boeven verslaan!



Het ziet er vreemd uit voor een schip!



Het is geen schip!... Het is een grote walvis!... Hij heeft ons al gezien!... Flores, pas op!



BONG!



AU! Mijn hoofd! Zinken we?



Er komt nog geen water naar binnen... als het beest maar niet voor de tweede keer een klap geeft zullen we het wel redden





Iedereen handen omhoog! Wij zijn van de politie! Geef U allen over, of wij schieten met ons kanon Uw schip in brand!

Een duikboot!!!



Dat is die kleine verstekeling weer! Maar er kan ons niets gebeuren! Gelukkig dat alles al van boord is....



Bul Bumper!! Kom te voorschijn, en geef je over, anders loopt het slecht met je af!



Hahaha! Je bent te laat, vriendje! Bul Bumper is niet meer aan boord, hij is al lang weg!

En de lading heeft ie mee genomen!



Hoor je dat, Flores! Bul Bumper is weg! Of spelat hij ons iets op de mouw? Dat moeten we onderzoeken!

Prachtig, Pinkie, dan ga ik aan boord, en jij blijft hier bij't kanon!



Flores, je durft! Als Bul Bumper zich niet over wil geven zeg je maar dat we zijn schip in de grond zullen boren!

Zeker met het lege kanonnetje!



Wat is Flores op eens dapper.... steekt daar soms wat achter? Als hem maar niets overkomt. Bul Bumper staat voor niets.



Gaat opzij allen! Wijs mij de hut van de nietswaardige kapitein van dit schip



Deze kant uit!



Deze deur is het, meeneer!

Dank je.



EEN HALF UUR LATER. Maar blijft Flores toch!? Ik ga kijken of hem niets is overkomen....



Dit is de tweede keer dat ik tegen dit schip opklauter!





Hij is in de hut van Bul Bumper.

Fijn, dank U wel!



Hum, vreemd dat de matrozen zo gewillig zijn... zou Bul Bumper dan toch niet meer aan boord zijn?



Pardon, mag ik even passeren?

Gaat Ugang.



Die kok verdwijnt in de hut van Bul Bumper. Wat heeft dat te betekenen?



Sakkerloot Flores!



Kom binnen, Pinkie.... en tast toe... Men braadt hier op dit schip heerlijke kippenboutjes en wat de krentenbollen betreft!



Flores! Je bent in 't hol van de leeuw! Waar is Bul Bumper? Bumper...? die is er niet... Iedereen zegt dat hij weg is...



Je hebt niet naar hem gezocht.... Nu begrijp ik waarom je zo graag aan boord was, je dacht dan kan ik lekker gaan eten!

Ja maar ik heb ook zo'n honger!



De kok zegt ook, dat Bul Bumper niet meer aan boord is... Nietwaar, kok?...



Ja zeker, meneer, zowaar als ik hier voor U sta: Bul Bumper en Krakepit zijn vanmorgen met de lading aan boord gegaan van een vloot van water-vliegtuigen....



Een vloot van water-vliegtuigen? Tjonge, dat is niet mis... Hoeveel vliegtuigen waren er?

Wel honderd!!



Begrijp je Flores? Bul Bumper doet dit allemaal om de politie te misleiden. En het ziet er nu wel heel moeilijk uit om de boeren nog te achterhalen



Wat gaan we nu doen?

Het duikbootje gaat te langzaam.



Er bevindt zich aan boord van de Casablanca nog een klein vliegtuigje....

Misschien dat U...

Bravo, kok! Breng mij er direct naar toe! Kom, Flores, dit is wellicht onze laatste kans de smokkelaars te achterhalen....



Maar Pinkie, ga je nu al? En al dat heerlijke eten!... Kijk eens wat zonde allemaal!

Vlug! We hebben geen minuut te verliezen!



Wat wil je doen met dat vliegtuigje?

Vliegen natuurlijk!



Heren, kijkt U zelf, dit is het vliegtuig.



Hum, 't is inderdaad een vliegtuig, maar... enfin, we zullen hem beproeven...



Vooruit, Flores, start je de propeller...



Pfff... wat 'n zwaar werk!



Ja... Prachtig! De motor loopt! Stop, in, Flores!



Nee... de propeller staat weer stil... nog eens proberen!



Nog even volhouden, Flores!



Het ding doet het niet meer, ik schei ermee uit!



Pas op, Flores, hij gaat weer draaien!!!!



UIT DE WEG!



PANG! *



Dat is niet zo mooi, Flores is buiten Westen! Kok! Help eens, dan hijzen we hem in...



...de cock-pit. Ik heb te weinig tijd om te wachten tot hij weer bijkomt...



Hupsekee! - Die zijt - De motor is blijven draaien, dan ga ik nu het lucht-ruim kiezen.



Het is erg lastig op zo'n korte startbaan op te moeten stijgen.



Goede reis Heren!

Daar gaat ie dan! Tot ziens, kok!



Oei! Ik vlieg nog te laag... m'n landings-geste!... De railing gaat er aan!



KRAK!!



KRAK!!



Mijn wielen... Daar gaan ze! In zee!!

Dinkie, waar ben ik?... Wat was die ontzettende schok !!!?



O, niets, Flores... de wielen vielen van ons vliegtuig af.

Wat zeg je?! Hebben we geen wielen meer? Dan kunnen we niet meer landen!



Tegen die tijd zullen we wel verder kijken. We gaan nu op zoek naar de smokkel-vliegtuigen!!



NA TWEE UUR VLEGEN.....

Flores, kijk eens recht voor je uit, wat zie je daar?..

Allemaal zwarte stippen... 'n zwerm vogels!



Ja, het zijn vogels, maar zeer gevaarlijke! Het zijn vliegtuigen. - En als ik mij niet vergis: watervliegtuigen. Dat zouden Bul Bumper en zijn kornuiten wel eens kunnen zijn!



Wat kunnen we tegen zo'n overmacht uitvoeren?

Hm, we zullen een list moeten gebruiken.



Omdat ze zwaar met smokkelwaar beladen zijn kunnen ze niet zo snel vliegen. Daar moeten wij gebruik van maken!

Hoe dan, Pinkie?



Ik heb een plannetje bedacht... het is heel moeilijk uit te voeren, maar misschien lukt het!

Vertel dan eens!



Let maar goed op wat er gaat gebeuren. Het zware wolkendek zal ons moeten helpen. Want daarin kunnen we ons verschuilen tot we te voorschijn komen.



Het vliegtuig dat achteraan vliegt moeten we hebben. Dat loopt het minst in de gaten....



Hou je stevig vast! Ik ga duiken!



Wat kijk je somber, is er wat aan de hand?

We raken achterop... het vliegtuig is te zwaar beladen....



Gooi dan wat van de lading overboord!

Ben je van Lotje getikt, Krakepit? Onze kostbare lading gooi ik niet overboord!



Kijk, Bumper, een klein vliegtuigje boven ons!

Naar zo'n bromvlieg kijk ik niet eens!...





Wat wil je met dat achterste vliegtuig, Pinkie?

Ik ga er vlak onder vliegen...



Ik hoop dat ze ons niet in de gaten hebben!



165



Wag, Flores pak de driver beet en klim aan boord!

W, wa... wat zeg je, Pinkie?

Wat moet je als eerzaam violist al niet voor moeilijke dingen doen!



Prachtig gedaan, Flores! En nu ik!



166

Dit is goed afgelopen, nu moeten we naar binnen....



Pas toch op, waaghals.



Is de deur open?



Ja, hoera! Het lukt prachtig!



167

Nu jij, Flores, even je tanden op elkaar!



Jij hebt makkelijk praten... ik heb hoogtevrees!

Goed zo, je schiet al op...



Alles wat ik doe gaat verkeerd.



168



Wanneer deze kist nu 'ns boven op het ongere hoofd van Krakepit zou vallen...



Zo, jongetje, nu ontsnap je mij niet meer !!! Ik gooi je uit het vliegtuig !!!



Daar komt niets van in, Krakepit!



OEI !! Dat was net op tijd!



Als jij er niet geweest was, Flores !... Maar nu vlug naar Bumper toe, hij zal de klap wel gehoord hebben...



Wat is dat voor lawaai ? Daar moet ik meer van weten... Er zal toch hier... @*o!*#*!



Ik zal dat varkentje wel 'ns even wassen.



Halt !... Blijf staan Heer Bumper, als Uw leven U lief is!

't Is de stem van Pinkie !



Wij zijn hier met z'n tienden... Geef Uw wapens hier, ...verroer U niet !

Grrr ! 't Is altijd weer die kleine aap die me dwars zit !



Heél verstandig, Heer Bumper, ... Dank U wel !



Goeden middag, Heer Bumper, hoe maakt U het ?

Grrr ! Jullie zijn maar met z'n tweeën !!! Hoe kon ik zo dom zijn ...



Flores, bind jij deze schurk stevig vast, dan zal ik de besturing van de vliegtuig overnemen.

Oke, Pinkie !



Ik hoef slechts eenvoudig de andere vliegtuigen te volgen om vanzelf op de plaats van bestemming te komen. En daar zal de politie wel veel belangstelling hebben voor ons vrachtfje !





Haha! Het vliegtuig dat
voorman vliegt gaat al
dalen. Een eenzaam
eiland in zee! Zijn we
hier op de plaats van
bestemming?



Het ziet er geheimzinnig
uit!... vertelt U eens, Heer
Bumper, bij welk eiland lan-
den we hier?

Zoek dat
maar zelf!



Wel, wel, Heer Bumper, U is niet
erg vriendschappelijk tegen
mij... Alle moeilijkheden waaraan
U zich bevindt heeft U toch heers
alleen aan Uzelf te danken...

Hou je mond,
knapjongetje, ik
reken nog wel
met je
af!...



Alle vliegtuigen
zijn nu op het water
gedaald... Nu is het
onze beurt, Flores!

Is er geen ge-
vaar, Ankie?



Nelneen, niemand
weet immers dat wij
het vliegtuig van
Bul Bumper over-
meesterd hebben!



Behalve ik dan!
Handen omhoog,
jongelui!

Krakepit is
bijgekomen!



Prachtig, kraak!
Maak eerst uw
handen los en
smijt dan die
twee zoet-
watergarna-
len over
boord!



Mispoes! Dat zal
maar niet zo mak-
kelijk gaan!

Krakepit! Pak
ze beet!



Een VOLTREFFER!



Oh! Krakepit
skaat terug!



Ze zijn beiden bewuste-
loos... Niemand be-
stuurt het vliegtuig.
We storten in zee!...





In orde baas!

Ongelooflijk, Pinkie! Zie eens, er ligt een man op 't strand.

Die man is Krakepit! Zou hij dood zijn aangespoeld? In elk geval zachtjes doen, je kunt nooit weten!



Zou Bul Bumper er ook zijn?



Hij is springlerend, hij slaapt! Gauw maken dat we uit de weg komen!

Een geheimzinnig eiland hier!



Waarschijnlijk zijn we hier midden in 't smokkelaarsnest terechtgekomen. In 't hol van de leeuw!! Het wordt nu spannend!!!



Wat doe je nu?



Daar heb je ze! Hela!! blijf 'ns even staan!!



Blijf staan zeg ik juffie!!

Lopen, Flores!! Krakepit is wakker geschrokken!



Oef, ik word zo moe van dat klimmen tegen die rotsen op, Pinkie!



Bedenk alsjeblieft wat waardoor we Krakepit kwijttraken...

Erschiet me niets te binnen!



Dan weet IK wel wat... Kom hier achter



Prachtig, Flores.
Het is z'n eigen
schuld! - We
gaan nu snel 't
eiland onder-
zoeken.



Van Krakepit
hebben we voor-
lopig geen last
meer!



Stop! Daar
staat 'n schild-
wacht voor een
deur!



En kijk! Met boten
brengt men de
smokkelwaar uit de
vliegtuigen op het
eiland!



Zachtjes! Want hij mag
ons niet horen.

Waarom klim je tegen
de rotsen op?



Ik doe 't op de gewo-
ne wijze.



Kijk maar!



Kwaaië aap!
Wil je wel 'ns
gaan....



Ik ben geen kwaaië
aap !!! Wij gaan jullie
smokkelbende aan de
politie overleveren....



Zo, Flores, dat is nu 2
die is uitgeschakeld..
Ja... de deur gaat open.



Dat ge-
weer is
voor mij.

Een gang. We gaan
hem volgen.



Weér een deur.....



O, Flores! Ik kan m'n
ogen niet geloven!







Dat mag juist wel! Want als ze met de lift naar boven gaan.... Blijft staan, Flores!... Ik heb een idee!....



Wat wil je dan?

Een ogenblikje, dan zul je het zien..... Kijk, de laatste man is in de lift verdwenen....



Nu snel de handele...



...even wachten tot ze een eindje gestegen zijn... STOP!!... Nu zitten ze gevangen in de lift en kunnen niet naar boven of beneden....



Fantastisch, Pinkie... maar wat nu?

Hou jij de wacht bij de lift, dan bel ik intussen de politie op, die de bende kan inrekenen! Ik ben zo terug



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ We staan stil!... De lift is defect!... Of... of... heeft die kleine garnaal de lift stopgezet?!... We zijn gevangen!!



Zakken! Laat de lift zakken of ik maak knakworstjes van je!



Zie maar dat je eruit komt, Bul Bumper!!

Hallo... spreek ik met de Commissaris van Politie? U spreekt met Pinkie Pienter. Ik heb een stel smokkelaars gevangen genomen, wilt U die komen afhalen?



Pinkie Pienter? ... Smokkelaars gevangen genomen? Wat zijn dat voor smokkelaars... waar zijn die smokkelaars... Waar bent U?...



Wij zijn op het rotsereiland Alpino... Komt U snel... Bul Bumper zal ze keer proberen te ontsnappen...



Wat zegt U? BUL BUMPER? !!!!!

Dat is prachtig, ik kom!!



INTUSSEN:



Ze zijn me weer te slim af geweest!... Gals ik ze in mijn handen krijg..



Vreemd... waar zijn alle mannen gebleven?



Aha! Dat is die lange! Die zullen we eens een flinke opstopper gaan verkopen!



Krakepit !!! W...wa...wat komt U hier doen... ik dacht dat U bewusteloos op de rotsen lag...

Dat dacht je maar, mannetje... vertel eerst maar eens gauw waar mijn kameraden zijn gebleven...



Laat ons eruit ! Laat ons eruit ! Jullie krijgt honderdduizend gulden van Bul Bumper als je mij er uit laat !!

Dat is de stem van de baas ! Ze zijn in de lift opgesloten !.....



N...neenee... niet doen... Blijf van die lift af....

Opzij of ik.... !!



Pinkie !! **HELP!!**



O, alles gaat mis ! Kom er maar uit, longens, alles is veilig...



Goed werk, Krakepit ! Waar is die kleine... dan brengen we ze allebei tegelijk om zeep !



Hier is die kleine !... Goedenmiddag, Heer Bumper, U wilde mij spreken ?

D...da...dat is... dat is, mannen, grijpt hem !



Pinkie, pas toch op wat je doet !

Inderdaad... dat ziet U goed, Heer Bumper, ik ben 't... Pinkie Renter... Maar ik raad U aan, mij geen haar te krenken, want daar zult U veel spijt van hebben...



Krakepit ! Vooruit ! Grijp die brutale kleine opschepper ! Anders doe ik het zelf....

J...ja, baas !



Halt ! Blijft allemaal staan en luistert wat ik U te zeggen heb



...Want heden bent U allen onder arrest ! Biedt geen tegenstand en gooit Uw wapens op de grond...



Pinkie, je weet niet wat je zegt, ze zullen...

Zo, kleine garnaal, je had praatjes, hè ? We zullen eens zien wie hier de baas is... jij of ik....



Ik hoor mensen naderen
... zou dat de commissaris
met z'n mannen zijn?!

Grrr... ik
maak...

Vooruit mannen,
neemt de smok-
kelaars gevangen!

Nog net op tijd!...

POLITIE!! We zijn
verloren!

Mooi zo, Bul Bumper: t' spel
is uit... je bent mijn gevangen-
ne! Dankzij deze dappere
jongeman is de wereld van 'n
gevaarlijke boef verlost...

Ja... allemaal de schuld
van die garnaal... van
die zoetwater mossel... maar
ik krijg hem nog wel...

Pfff... Pinkie, we zijn op t'
nippertje aan grote geva-
ren ontsnapt, maar nu is
alles gelukkig achter de
rug

Vooruit!

Korn, Flores
we gaan...

... met de boot van de
commissaris naar de
vaste wal en dan ga ik
een bord zuurkool met
worst bestellen, net zo
groot als dit
hele eiland!

Goed idee!!
Ik doe met je
mee...



... en nu, hooggeachte Heren Pienter en
Fiedel, is t' mij als burgemeester een groot
genoege U de beloning te mogen over-
handigen die wij
voor t' vangen van
de smokkelaars
hadden uitge-
loofd...

Dank U wel,
meneer...

ENIGE TIJD LATER:

Prachtig werk ver-
richt, Heren!! Heeft
U nog enige wens
die ik voor U kan ver-
vullen?



Goede reis, Heren, en
behouden thuis komst!



Wat heb je de
Burgemeester
gevraagd, Flores?

Ik verklap niets,
je zult het wel
zien!



Kom als we thuis
zijn, over een paar
weken maar eens
bij mij thuis kij-
ken!

Thuis? Je hebt
toch geen huis
meer?



Na het aron-
tuur met de
smokkelaars wo-
nen onze vrien-
den weer in
hun eigen stad.
Pinkie besluit
zijn vriend Flo-
res eens te
gaan opzoeken.



Wat is DAT? Flores is
alweer een nieuw huis
aan 't bouwen !!

Lieve help: Bul Bumper!
Bul Bumper bouwt het
huis van Flores!

Hallo, Pinkie! Dat vroeg
ik aan de burgemeester!



Kijk, Pinkie, deze manier
om een huisje te bouwen
heeft twee voordelen:
Bul Bumper leert wat wer-
ken is en ik leer wat
luiëren is.....



Flores, je
bent een
genie !!



Bah! Ik krijg
jullie nog wel
eens!



